

# Bijbelverhalen over vrucht dragen

## De appelboom



In Lucas 13, vers 6-9 vertelt Jezus deze gelijkenis: "Iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zei tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen? De wijngaardenier antwoordde: Mijnheer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan ompspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om"

Op de boerderij van Jos staat in de boomgaard een appelboom, waar geen appels aankomen. "Een appelboom zonder appels, is dat nog wel een appelboom? Dat kan je beter een 'niksboom' noemen. Ja toch.....

